

Indien deze kelk van mij niet kan weggaan zonder dat ik hem drinke, Heer dat uw wil geschiede.
(Math. XX, 7, 42)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Marcel OOGHE

Echtgenoot van Mevrouw Yvonne DE LOOR.

Geboren te St. Maria-Lierde de 10 September 1921
en godvruchtig overleden te Gent de
1 September 1955.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Het geheim des doods leert ons wat wij zijn in dit leven. (Nav.)

Hij was een overtuigd kristen met rechtschapen hart begaafd, die zijn geloof beleed eenvoudig maar zonder menselijk opzicht. Als echtgenoot en vader leefde hij slechts voor God en zijn huisgezin.

Te vroeg helaas, is deze brave man uit het leven weggerukt, ontnomen aan de liefde van echtgenote en kind, op een leeftijd waarop hij zich met volle kracht nog zou kunnen geven aan zijn gezegend gezin. Ondoordringbaar mysterie! Bij zulke beproeving kan alleen het geloof ons sterken. Help, Heer, de beproefde echtgenote die een getrouwe man verliest, verlicht de last die zij thans alleen moet dragen.

Beminde echtgenote, heb moed, God

die onze troost was in ons lijden, moge U thans ook sterken. Draag zorg voor ons geliefd kind, en leer het voor vader bidden.

Mijn duurzame ouders en broeder, mijn heengaan moet U hard vallen, doch Gods wil is geschied. Beminde familieleden en vrienden bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust. (7 j. en 7 quad.)



De families OOGHE, DE LOOR, VAN DAMME, DE BACKER, EECKHOUT en HOEBEKE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en danken U.

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde.