

Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied ;
de Naam des Heeren zij gebenedijd.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

SIXTUS OOGHE

echtgenoot van

Mevrouw Octavie HOEBEKE

geboren te Ophasselt, den 18 Mei 1865 en godvruchtig overleden te Opbrakel, den 14 April 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Als kristen heeft hij steeds Gods wet onderhouden zonder menscheijk opzicht. Als echtgenoot en vader gansch zijn leven gewerkt en gezorgd voor zijn huisgezin. In zijne ziekte hebben wij rond ons gezien en geen hulpmiddelen gevonden. Hij zag de dood naderen zonder vrees en met een gerust gemoed, zijn betrouwen stellende in Gods barmhertigheid.

De dood der rechtveerdigen is de verlossing hunner smerten en de verwisseling hunner ellenden tegen een eeuwig leven.

H. Greg.

Duurbare echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, het valt me pijnlijk van U te moeten scheiden ; doch weest niet ontroostbaar ; binnen korten tijd zien wij malkander weer in den hemel waar ons geluk eeuwig zal duren ; intusschen bid voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Uitgeverij Lafort, Maria-Lierde

De familieën OOGHE en HOEBEKE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U