



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

## **ANAIS OPDECAM**

weduwe van de Heer  
**POL STAMPER**  
Levensgezel van de Heer  
**GERARD DE MOOR**

geboren te Grotenberge op 24 juli 1924 en god-  
vruchtig overleden in het St.-Elisabeth Ziekenhuis  
te Zottegem op 18 januari 1991,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Gerard DE MOOR, haar levensgezel,  
Marie-Madeleine STAMPER en Angeliqne,  
Raoul STAMPER - Monique DE COOMAN  
en Kristof,  
Etienne STAMPER - Rita DE MUYTER,  
Diane STAMPER,  
haar kinderen en kleinkinderen.  
Haar schoonbroer, neven en nichten.

De families OPDECAM, STAMPER, GOVAERT,  
TORTELBOOM en DE MOOR,  
zijn U zeer erkentelijk om Uw kristelijke  
deelneming en DANKEN U.

Als ik ooit doodga,  
Verstik me dan niet in je tranen  
Maar schep een herinnering aan mij  
Niet op mijn graf  
maar in je eigen levensfeer  
Daar waar je gelukkig bent.

Als ik ooit doodga,  
Gedenk de goede en gelukkige dagen  
En vergeet en vergeef mijn fouten  
want die hebben we allemaal.

En ik had U allen lief  
en vergeet U niet bij de Heer.

---

Begrafenissen A. Goessens-Govaert  
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66  
Grotenbergestraat 5, Zottegem - Tel. (091) 60 74 07