



Met liefde en dankbaarheid
denken we terug aan

DE HEER
Polydor OPDECAM

echtgenoot van Mevrouw
Maria VERBEURGT

Geboren te Zottegem op 23 oktober 1927
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth op 20 oktober 1998,
na het sacrament der zieken te hebben ontvangen.

*Ere-Voorzitter Supportersclub Sportief Bevegem.
Lid van de Vrijwillige Brandweer Zottegem.*

Maria VERBEURGT,

Freddy en Marie-Paule BEKÉ - OPDECAM
en kinderen,

Paul en Monique SEGHERS - OPDECAM
en zoon,

Julien en Francine OPDECAM - VAN DER STRICHT
en dochter,

De families OPDECAM, VERBEURGT,
MAES en SCHAMP

*danken U voor uw aanwezigheid
en voor uw blijken van medeleven.*

"Zoek vreugde in de alledaagse dingen
en maak de mensen om je heen gelukkig."

In alle eenvoud verwees vader naar de heel gewone
dingen van het leven die een mens gelukkig maken:
tevredenheid met hetgeen men heeft
en een grote dankbaarheid elkaar nabij te zijn.
Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij één en
al zorgzaamheid, een rijkdom voor hun leven, een
haven, een schat.

Met zijn gemoedelijke omgang en zijn glimlach
zaaide hij vriendschap om zich heen.
Hij gaf aan vriendschap en dienstbaarheid vele jaren
gestalte als voorzitter van de supportersclub van de
voetbal en als vrijwilliger bij de brandweer.
Wie met hem sprak of hem tegenkwam had een goed
mens ontmoet: liefdevol en minzaam.

De kwetsbaarheid van het leven heeft hij ervaren,
de ziekte van moeder,
en toen ook zelf jarenlijk zijn eigen ziekte moeten
dragen.
Hij was daarbij geen geslagen man,
maar als iemand die bleef geloven in het leven,
gelukkig van dagelijks bij één van de kinderen te zijn,
en zelf vol zorgzaamheid en liefde voor zijn vrouw.

Dank beste kinderen, we hebben elkaar onnoemelijk
liefgehad.
Zorg goed voor moeder.
Lieve kleinkinderen, het was zo feestelijk, jullie komst
te vernemen, je te weten opgroeien.
Dank beste zus Irma,
voor wat je voor mij hebt gedaan.
Dag goede vrienden.

God zegene en beware u, allemaal.



uitg. van boxstael, balegem