



Bid voor de zielerust van

de Heer André Opsomer echtgenoot van **Mevrouw Paula De Tavernier.**

Geboren te Maarke-Kerkem, op 24 maart 1930
en overleden te Gent op 17 november 1995,
gezalfd door het H. Oliesel.

Gewezen zaakvoerder AVEVE.

Gewezen secretaris en lid van de Landelijke Gilde
Maarke-Kerkem.

Lid van de Kristelijke bond der gepensioneerden.

Gij waart een man van weinig woorden,
maar van eenvoud en vriendelijkheid,
gekend en geliefd door vele mensen.

Uw ziekte had u wel verzwakt maar niet gebroken.

Gij bleeft trouw aan de principes van uw geloof.

Het woord klagen stond niet in uw woordenboek.

Groot was uw inzet voor uw familie.

Uw opgroeiende kleinkinderen vonden in U steeds
een goede vriend.

Een moeilijke operatie werd noodzakelijk.

Gij hadt een voorgevoel van het gevaar en bereidde
u voor op wat komen moest.

Ge vertrok met goede moed naar het ziekenhuis.

De telefoon die rinkelt in de vroege morgen
vertelt zelden een mooi verhaal.

Alleen blijven wij nu achter.

De dagen van november, ze zijn zo mistig en
zo koud.

Uw herinnering zal misschien vervagen,
verdwijnen doet zij niet.

Wij weten dat gij over ons zult waken
al zijt gij nu ginds, aan de overkant.

Paula De Tavernier zijn echtgenote,

Bernard Opsomer - Marieke De Croo,

Frieda en Katrijn

Pol Vandehaute - Bernice Opsomer,

Evelien en Mieke

Frans Cambron - Beatrijs Opsomer,

Barbara, Jelena en Sander

zijn kinderen en kleinkinderen

*De families Opsomer, Lucas, De Tavernier en De
Clercq danken U voor uw gebed en deelneming.*

NAMIS op zondag 10 december 1995 om 9 uur.

