

## MOEDER

Als klein meisje keek ik naar mijn moeder.  
Toen besepte ik niet, wat ik nu weet.  
Haar handen, altijd bezig  
waren rimpelig, door geploeter.  
Toen ik zei :  
« Moeder, wat zijn je handen lelijk »,  
vonden haar ogen de mijne  
en de glimlach die ze mij gaf  
kon ik van geen ander krijgen ;  
hij kwam vanuit haar hart.  
Nu ik zelf moeder ben,  
wat ouder en wat wijzer,  
en m'n moeder intussen wat grijzer,  
weet ik één ding zeker :  
diezelfde handen, die ik toen lelijk vond,  
onmisbaar, net zoals haar hart,  
als fonkelende sterren aan de hemel,  
die licht geven in de duisternis.  
God, dank ik,  
dat Hij mij zo een moeder gaf.

((Rita Biesbrouck)

†

Met liefde en dankbaarheid denken wij  
terug aan

## Ivonne, Gabriëlle OPSOMER

weduwe van Leon, Albert HOVE.

Geboren te Melden op 18 augustus 1906 en in  
de vrede des Heren ontslapen in het  
St.-Franciscustehuis te Brakel op 2 maart 1989,  
gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten.

---

Moeder, wij bewaren uw voorbeeld van geduld  
in lijden zonder klacht of verwijt gedragen,  
gevoed door de mysterieuze krachtbron van  
het geloof waarvan gij leefdet, stoer en on-  
wrikbaar als de toren van dees kerk in wiens  
schaduw gij jarenlang hebt geleefd.

De families OPSOMER-HOVE en  
VAN MALLEGHEM-EECKHOUT,

danken U voor uw blijken van kristelijke  
deelneming.

---

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zonen, Brakel