



*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?*

Dankbare herinnering aan

De heer

Jacques OPSOMER

echtgenoot van

Ines VAN NIEUWENHUYZE

geboren te Ronse op 16 september 1935
en godvruchtig overleden te Zellik
op 8 april 1998, gesterkt door het
Sacrament der Zieken.

*De families Opsomer, Van Nieuwenhuyze,
Vanderswalm en De Bock danken U voor
uw blijken van deelneming en uw gebeden.*

Jacques,

*jouw handen vol bewogenheid en
schalkse speelsheid
je mond vol belevenissen, grappen en zang
je ogen vol hoop, verlangens en dromen
je hart overvol van liefde en gevoelens.*

*Nu zijn
je handen verstill
je stem verstomd
je tranen gedroogd
je hart tot rust gekomen.*

*Maar
jouw bewogenheid heeft veel goeds gezaaid
jouw verhalen doen de ronde
jouw dromen doen ons hopen
jouw liefde vult de liefde.
Niettemin zullen wij je missen,
heel erg missen
zoveel is zeker.*

*Toch hopen wij vurig dat jij
niet alleen zult zijn aan de andere kant
waar wij niet kunnen komen.
We hopen vurig dat engelen bestaan
en jou opvangen
zoals koesterende moeders hun kind.
We hopen vurig dat daar anderen zijn,
je ouders, je geliefden, je vrienden.
Maar bovenal hopen wij
dat je daar rust zult vinden
geluk en licht en liefde,
een stralend nieuw begin.*

