

God roept ons in de milde regen  
of soms bij avond langs de straat.  
Wij rijden Hem onwetend tegen,  
waar Hij sinds lang te wachten staat...



In Gods Vaderhanden en in uw gebeden  
bevelen wij de ziel aan van

## **JOHAN OPSOMER**

zoon van de Heer en Mevrouw  
**Adriën en Suzanne OPSOMER-CIERKENS**

Hij werd geboren te Oudenaarde op 11 mei 1960.  
Hij studeerde nu aan het St.-Antoniuscollege  
te Ronse.

Hij overleed te Maarke-Kerkem op 29 mei 1975,  
op weg naar zijn thuis, zijn familie.

—  
In de lente van het leven — pas vijftien —  
en zo brutaal uit het leven weggerukt.  
Hiervoor vinden wij geen woorden.  
Onze menselijke wensen en plannen zijn  
stukgeslagen.

Het leven lag voor hem open in al zijn  
schoonheid :

een eenvoudige en stille jongen,  
een knappe student op het college,  
een goede vriend in de K.L.J.,  
een jongen waar wij zo van hielden.  
Is dat alles nu gedaan ?

Dat kan niet gedaan zijn ;  
echte liefde blijft eeuwig.  
Daarom willen wij blijven geloven  
dat God met ons begaan is.

Genadige God,  
wij danken U  
voor Johan, die ons zo dierbaar was,  
en nu, zo geheel onverwacht,  
uit ons leven is weggerukt.  
Wij danken U  
voor het goede dat hij heeft gedaan,  
voor de vriendschap die van hem is uitgegaan.  
Moge hij zo tot ons blijven spreken.  
Met pijn in het hart geven wij hem aan U :  
neem hem op in Uw hemelse vreugde.  
En schenk ons de kracht  
om het offer dat U van ons vraagt,  
te dragen en te aanvaarden.

Lieve Pa en Ma,  
ik ben u dankbaar voor mijn leven,  
mijn warme thuis, mijn studies ;  
alles had u voor mij over.  
Blijf voor elkaar leven,  
want het heeft nog diepe zin.

Beste zusters en broer,  
zeer vroeg ging ik naar de Heer.  
Blijf veel van elkaar houden ;  
wees zo een troost en een steun  
voor vader en moeder.

Mijn geliefde familie,  
mijn vrienden en leraren van het college,  
mijn kameraden uit de K.L.J.,  
u allen dank ik  
voor uw goedheid en uw genegenheid.

Bewaar de broederlijke liefde,  
want in groeiende liefde  
bereikt men veel in het leven.

Ik groet u allen in Jezus, onze Heer.  
Hij houdt ons, ook nu nog, allen bijeen.  
Eens zien wij elkaar weer  
in het hemelse Vaderhuis, want  
« Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer :  
aan Hem behoren wij toe ! »

---

Voor de steun van uw gebed,  
voor uw woorden van troost en medevoelen,  
danken U van harte :

Adriën en Suzanne OPSOMER-CIERKENS,  
Magda, Gerrit en Gerda OPSOMER,  
De families OPSOMER en CIERKENS,

roger de vos



Alles  
is  
Volbracht