

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw

*Julia OPSOMER*

dochter van wijlen

Achiel en Marie OPSOMER - VANDEPUTTE

*Geboren te St.-Maria-Horebeke op 1 augustus 1929  
en onverwacht overleden in "Huyze St.-Jozef"  
te Horebeke op 20 februari 2001, gesterkt door  
het gebed van de kerk.*

---

Haar broer en schoonzus,  
haar neven, nichten en  
de families Opsomer & Vandeputte  
danken U voor uw genegenheid en  
uw blijken van medeleven.

*Namis op zaterdag 17 maart 2001  
om 18 uur in de dekenale kerk te  
St.-Maria-Horebeke.*

Heel onverwacht is Julia binnengetreden in het land van Gods geborgenheid.

Zij was één van de vele kleine mensen die onopvallend en eenvoudig door het leven gaan, door mensen niet hoog geacht omwille van haar handicap en beperkte mogelijkheden, maar door God bemind omdat zij kostbaar was in zijn ogen.

Op haar 34-ste vond Julia een nieuwe thuis in het rustoord "St.-Jozef" te Horebeke. Ze was er tevreden met de genegenheid van de eerwaarde zusters en het personeel die voor haar zorgden.

Een beetje meehelpen in de keuken en zorgen voor de dieren op de boerderij maakte haar leven verdienstelijk en zinvol. Blij en dankbaar was ze als je even tijd maakte om geduldig naar haar te luisteren.

Als gelovige vrouw heeft Julia geleefd, als gelovige vrouw is ze gestorven. Moge zij nu bij de Heer en bij de dierbaren die haar zijn voorgedaan eeuwige rust en vrede vinden.

Heer onze God, zegen haar familieleden die achterblijven en allen die goed voor haar waren.

---

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.