

Niemand leeft voor zichzelf  
niemand sterft voor zichzelf  
of wij leven of sterven,  
Hem behoren wij toe.



DANKBAAR GEDENKEN WIJ  
DE HEER

**Marc OPSOMER**

echtgenoot van Mevrouw  
Christine VAN HEDDEGEM

geboren te Sint-Maria-Horebeke  
op 24 januari 1942

en godvruchtig overleden te Gent op 19 juni 1994,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Gemeenteraadslid van de gemeente Maarkedal,  
Voorzitter van het A.C.V.-Maarkedal.

De namis zal opgedragen worden in de  
Sint-Pieterskerk te Maarkedal-Schorisse  
op zaterdag 2 juli 1994 om 19.00 uur.

De families OPSOMER - VAN COPPENOLLE -  
VAN HEDDEGEM - FORT,  
danken U voor uw gebed en deelneming.

Met de vertrouwvolle gebeden en gezangen van  
de kristelijke begrafenisliturgie bevelen wij deze  
geliefde en diepgelovige echtgenoot en vader in  
de barmhartigheid van de Hemelse Vader. In het  
verdriet en de rouw om zijn vroegtijdig en plotse  
heengaan is het beeld van deze man ons allen  
goed bijgebleven.

Hij was een geliefd en sociaal toegewijd mens.  
Hierdoor kende hij zeer vele vrienden en was hij  
door velen gekend. Hij hield van de natuur en  
was een gelukkig mens.

Dit beeld zal ons steeds bijblijven en de gedach-  
tenis aan hem zal door ons steeds in ere gehou-  
den worden.

Wij zijn allen bedroefd om zijn heengaan en ook  
God dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan  
en betekend heeft.

"Aan uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet  
ontnomen, maar slechts veranderd, en als het  
huis van het aards verblijf ineenstort, verkrijgen  
wij een eeuwige woonstede in de Hemel."

(uit prelatie uitvaart)

Mijn dierbare moeder, het valt u hard uw zoon zo  
vroeg te zien vertrekken. Blijf vertrouwen in de  
Heer en hou u vast aan wat u is gegeven... Het  
leven gaat verder.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinde-  
ren, familieleden en vrienden, ik had nog graag  
bij u allen gebleven, maar het is anders geschikt.  
Ik dank u allen voor alles wat u voor mij gedaan  
hebt. Blijf mekaar steunen en helpen en moge  
de Heer u allen zegenen en bewaren.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons.