

Ik ben de verrijzenis en het leven,  
wie in Mij gelooft, zal leven,  
ook al is hij gestorven.

†

**Marie, Clara OPSOMER**

dochter van wijlen

**Jules en Mathilde OPSOMER - VERBEURGT**

Geboren te Nederename op 22 maart 1905  
en kortstondig overleden te Oudenaarde  
op 15 november 1982, bediend met de H.  
Sakramenten der stervenden.

Heer Jezus,  
eens hebt Gij geweend  
om Lazarus, uw vriend.  
En Maria beweende uw dood.

Daarom begrijpt Gij,  
dat heimwee ons hart vervult  
naar onze dierbare  
die gestorven is  
en van wie wij blijven houden.

Vandaag vertrouwen wij haar  
aan U toe.  
Aan de overkant van de dood  
hebt Gij haar opgewacht.  
Gij zijt haar leven,

de vervulling van haar verlangens.  
Haar tranen hebt Gij gedroogd.

Wij zijn verdrietig  
omdat wij haar missen,  
maar ook dankbaar,  
want wij geloven  
dat Gij barmhartig zijt.  
En wij geloven eveneens  
dat wij ooit weer samen zullen zijn  
in uw liefde,  
op het uur dat Gij hebt vastgesteld.  
Heer Jezus, wees barmhartig en schenk  
haar de eeuwige rust.

---

Richard OPSOMER,  
Oswald OPSOMER,  
Frans OPSOMER - VAN DORPE,  
haar broers en schoonzuster :  
De families OPSOMER en VERBEURGT,

**danken voor uw kristelijke deelneming.**

---

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde