

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; wie in
Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. »
(Evang. Johann.)

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARTHA LEONTINE OPSOMER

echtgenote van de Heer
PIERRE VAN SCHOORISSE

geboren te Maarke-Kerkem, op 21 oktober 1899
en schielijk overleden te Oudenaarde,
op 5 oktober 1972,
gezald met het H. Oliesel «in extremis»

Tijd om afscheid te nemen kregen wij niet...
In volle drukte nog, werd uw leven — een le-
ven van zorgen en werken — plots afgebroken.
Pijn omdat wij U niet meer hebben, dank-
baarheid omdat ge U zo aan ons gegeven hebt,
worstelen om de bovenhand.

Laat ons bidden :

Heer onze God,
wij danken U voor Jezus,
voor zijn boodschap van troost en eeuwig
leven.

Wij vertrouwen onze dierbare overledene toe
aan uw liefde die geen grenzen kent.
Breng haar nu thuis in de vreugde van uw
rijk.

Wij zijn U dankbaar voor al het goede
dat Gij ons door haar gegeven hebt.
Help ons geleidelijk open te komen
voor de nieuwe wijze waarop zij ons
vanuit de hemel nabij blijft.

De Heer Pierre VAN SCHOORISSE,
Juffrouw Hortense VAN SCHOORISSE,

De Heer en Mevrouw Robert VAN SCHOORIS-
SE-VERSIEREN en kinderen,

Eerw. Heer Frans VAN SCHOORISSE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.**

G. De Tavernier - M.-K.