

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## Monique OPSOMER

echtgenote van Heer MARCEL FOURNEAU

geboren te Melden op 9 januari 1945 en er ten gevolge van een tragisch verkeersongeval overleden op 3 mei 1976, voorzien van de Heilige Sakramenten in extremis.

Niets van wat sterfelijk is, is duurzaam en blijvend: het geluk hier op aarde verdwijnt op het ogenblik dat wij, mensen, denken er van te kunnen genieten. - Vandaag is de mens fris en gezond... en morgen verschijnt hij niet meer; wees daarom steeds bereid, want dag noch uur is bekend. Gelukkig dan de mens die, als gelovige en diepovertuigde kristen, zo tracht te leven, zoals hij wenst bevonden te worden in zijn stervensuur.

"O God, als Gij een jong en veel belovend leven oproept, midden haar gezinstak en veel belovende toekomstplannen, dan denken wij als mens wel eens: Waarom liet Gij dit leven niet verder ontplooiën?" - Doch in uw raadsbesluiten tellen noch menselijke toekomstplannen noch menselijke berekeningen: voor U, onze Heer en Meester, telt alleen de innerlijke toestand van de ziel.

Och God, wat een pijnlijke beproeving... hoe zwaar drukt dit kruis op onze schouders. We zoeken, o Heer, doch morren niet, want alles is geschied volgens Uw H. Wil en goddelijke Voorzienigheid; maar geef Gij sterkte aan onze bloedende harten!

f. botteldoorn, nederolbeek, 101, etikbove

Duurbare echtgenoot en kinderen, ouders en familie, gaarne had ik nog vele jaren met u samen geweest, tot ons aller geluk en welzijn, doch God heeft het anders beschikt. Dank voor de vele genegenheid en toewijding die we elkaar mochten betuigen; helpt en steunt elkander verder door het leven en gedenkt mij in uw gebeden; ik waak over u van uit de hemel.

O. L. Vrouw, onze hemelse Moeder, wees onze steun en sterkte.

Marcel FOURNEAU,  
Nancy FOURNEAU,  
Conny FOURNEAU,  
Albert en Elza OPSOMER-EVERAERT,  
Marc en Elvire FOURNEAU-FOURNEAU,  
André en Marie-Jeanne FOURNEAU-LAMEYZE  
en zoontje David,  
Emiel EVERAERT-LACOMPTE †  
Frans en Lazarine FOURNEAU-NIES,  
De families OPSOMER-EVERAERT en FOURNEAU-FOURNEAU,

danken U van harte voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname in  
hun diepe rouw.