

Laat nu Heer,
uw dienaar in vrede gaan



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Raymond OPSOMER

weduwnaar van Yvonne KEYTSMAN

geboren te Etikhove op 24 juni 1913
en godvruchtig overleden te Etikhove op
6 december 1996, gesterkt door de
genademiddelen van de H. Kerk.

Oud-Strijder 1940-1945

Lid van de Bond der Gepensioneerden

Vader, er ligt dankbaarheid over onze rouw
gespreid. Men treurt toch niet bij de oogst als
volgerijpt koren in de schuur werd opgeslagen,
en als graan tot meel en bloem vermalen, door
jouw handen tot brood gekneet werd.
Brood dat je vele jaren lang met zorg en liefde
hebt gebakken om in grote dienstbaarheid rond
te dragen bij vrienden en bekenden.

Al werd ontgoocheling jou niet bespaard, als
moeder ons veel te vroeg ontviel, met grote
eenvoud ben je als een goede vader ons verder
voorgegaan op de weg van het leven.

Jouw hart was mild, jouw hand was
rechtvaardig.

Dank je wel om je voorbeeld van levensmoed
en je optimisme gebouwd op een sterk geloof
in de Heer van leven en dood.

Wij, je kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen zijn je dankbaar om alles
wat je voor ons deed, voor je liefde en je zorg
en vragen, God nu ook zijn rijke oogst binnen
te halen en je alle geluk te geven dat wij
dromen kunnen.

Jeanne Schiettecatte, *zijn levensgezellin*;
Norbert en Eliane Van Butsele - Opsomer,
kinderen en kleinkinderen,
Werner en Anita (+) Hartung - Opsomer,
José en Martine Opsomer - Botteldoorn,
en kinderen,
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
De families Opsomer-Van Cauwenberghé en
Keytsman - De Vos
danken voor uw steun en gebed.

Namis op zondag 29 december 1996 om 10 uur

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begravenissen D'Hondt - Oudenaarde

