

*Nu geef ik U mijn ziel in handen,  
Gij zijt mijn meester en mijn God.*

Aandenken aan



DE HEER

Firmin ORINS

Weduwnaar van Mevrouw Elza SCHAMP

*geboren te Schorisse op 6 april 1913 en na een  
smartelijk ongeval thuis overleden op 6 januari  
1997, gesterkt door het gebed van de kerk.*

Dank voor Uw genegenheid en Uw gebed.

De namis zal opgedragen worden op  
zondag 9 februari 1997 om 10 uur in de  
parochiekerk te Schorisse.

*Ik sta voor U in leegte en gemis,  
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.  
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis,  
dood is mijn lot, hebt Gij een and're zegen ?  
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is ?  
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen.*

*Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen.  
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen ?  
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen ?*  
Ps. 924

Laten wij bidden : God, geef uw heerlijkheid,  
uw toekomst en uw trouw aan deze gestorven  
mens.

Wij kunnen niet geloven dat zijn leven  
vergeefs voorbij is gegaan, en dat alles wat hij  
voor mensen heeft betekend nu verloren is.  
Wees hem dan ook barmhartig. Neem Firmin  
bij de hand en leid hem binnen, daar, waar  
alleen maar vrede en vreugde is.  
Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen.  
Amen.

Heer, geef hem de eeuwige rust !

Begravenissen D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.