



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

**PHILEMON OSSELAER**

wedunnaar van Mevrouw  
**MARIA SOENEN**

echtgenoot van Mevrouw  
**HENRIETTE GOES**

geboren te Lede op 30 januari 1890 en  
godvruchtig overleden te Aalst op 8 maart 1966,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Heer, het is voor ons moeilijk bij het heengaan van een geliefde vader tot de Vader in de hemel te zeggen « Uw wil geschiedde » zo als Gij het gedaan hebt.

Wij sterken en verheugen ons bij de gedachte dat vader nu voor altijd leeft bij U en het loon mag ontvangen dat hij door zijn leven op aarde verdiend heeft.

Vader, met uw dappere levensmoed, steunend op uw diep geloof, hebt gij als hoofd van ons gezin steeds een voorbeeld gegeven van eerlijkheid, rechtvaardigheid en trouwe plichtsvulling. Met innige voldoening en gerust geweten moogt ge, vader, terugblikken op een stichtend verleden.

Wij danken U, Heer, dat wij zo'n echtgenoot en vader hebben gekregen.

Wij danken U, Heer, omdat hij de moed heeft gehad een schoon gezin te stichten, waarop hij met fierheid mocht neerzien.

Wij danken U, Heer, omdat hij een kristen

was niet voor het oog van de mensen, maar in trouwe dienst voor U.

Dierbare echtgenote, ik heb u verlaten na de vele jaren van trouwe liefde. Ik dank U voor uwe toegewijde zorgen. Wees niet eenzaam, want eens zien wij elkaar weer bij de Heer.

Dierbare kinderen, ik was zo graag bij U. Ik dank U voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt. Leef in vrede en genegenheid onder elkander. Een ding vraag ik U nog, weest goed voor mekaar en blijft een steun en een troost voor uw moeder, in afwachting dat wij allen wederom verenigd zijn en dan voor altijd.

Beste familieleden en vrienden, gedenkt mij allen in uw gebed.

---

Mevrouw Philemon OSSELAER-GOES,

De families

OSSELAER,

GOES,

SOENEN en

DE SOMER,

danken U.

---

Begraf. Arijs en Zonen