

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.

†

Bid voor de zielerust van
MEVROUW

ANNA OTTE

weduwe van de Heer
JOZEF VAN DER STICHELEN

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 9 augustus 1904 en godvruchtig overleden in het rustoord « Najaarszon » te Brakel op 25 oktober 1983, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families **OTTE, DE CLERCQ,**
VAN DER STICHELEN en DE LEPELEER,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Op de sterfdag van Anna werden wij bij het begin van de H. Mis aangesproken met deze woorden :

« Wij worden " christenen " genoemd en wij trachten met vallen en opstaan, naar best vermogen als "christenen" te leven. Maar wij blijven zwakke en kwetsbare mensen. Daarom is het een steun te weten dat God ons te hulp komt en ons zijn heilige Geest schenkt. Hij leidt ons met geduld en trouw langs onze levensweg, tot wij eens en voor altijd mogen thuiskomen in zijn Rijk voor eeuwig. »

Moeder, gij zijt zo plots en onverwacht van ons heengegaan. Gij waart zo goed voor ons. Altijd mochten wij beroep op U doen, uw moederliefde was altijd gereed.

Als gelovige mensen zijn de woorden van Christus voor ons een sterkte in de moeilijke dagen van dit afscheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de liefde en de kinderlijke genegenheid die gij altijd voor mij hadt. Bid voor vader en voor mij in uw familiegebed en in uw wekelijkse zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - Zottegem