

. De dood der rechtvaardigen is slechts een overgang tot de eeuwige vreugde van de hemel.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw Emma OTTE

echtgenote van

Heer Jules VAN MUYLEM

geboren te Steenhutze-Wijnhuizen op 5 september 1892 en godvruchtig overleden te Delftinge op 9 september 1957, gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

O wat is het zoet te sterven als men een standvastige godsvrucht heeft gehad tot de Moeder van Hem die ons moet oordelen.

Een stichtend voorbeeld van godsvrucht en plichtgetrouwe werkzaamheid werd ons in haar ontnomen. Haar kracht vond ze in het gebed, in haar Maria-verering en in het aanvaarden van Gods heilige wil.

De beproeving loutert onze zielen en brengt ons steeds dicht bij God. Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat ik op de jongste dag uit de aarde zal verrijzen en mijn God levend zal aanschouwen. Dit is de hoop die in mijn hart is opgesloten.

Het leven van de mens gaat snel voorbij en verzwindt in de nevel van het verleden, de verdiensten echter van onze goede daden zullen niet vergaan maar aangerekend worden tot ons eeuwig loon.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familieleden, mijn plots sterven zal U voorzeker bedroeven. Laten wij ons schikken naar Gods wijze raadsbesluiten. Eens komt de dag waarop wij elkander zullen terugzien

voor eeuwig in de hemel. Hebt dank voor de genegenheid en zorgen die de smarten van mijn korte ziekte zo zeer hebben verzacht. Nu ben ik heengegaan om bij de Heer uw voorspraak te zijn. Weest mij indachtig in uw vrome gebeden.

Heer, handel met mij naar uw welbehagen en laat mijn ziel in vrede rusten. (Tob. III).

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De familiën VAN MUYLEM, OTTE,
PRIEELS, VAN ONGEVALLE en VAN
DEN BERGHE,

*danken UEd. oprecht om
Uw gebeden en blijken van
deelneming in hun pijnlijke
rouw.*

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge.