

In uw handen Heer, beveel ik mijn geest.



BID VOOR MIJNHEER

## FLORENT OTTE

weduwnaar van Mevrouw

**MARINA CORDEELS**

geboren te Moorsel, de 8 december 1883 en godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts te Zottegem, de 16 januari 1968, gezalfd met de H. Olie.

OPGEEISTE 1914-1918.

---

Het leven hier op aarde telt schone en droeve dagen, tijden van vreugde en geluk en tijden van lijden en eenzaamheid. Zo vergaat het elke mens die het hart op de rechte plaats draagt.

De dierbare overledene was goed voor zijn medemens en probeerde dag in dag uit in al zijn ontmoetingen de andere met een ruim hart te benaderen

Goede God ontferm U over de dierbare afgestorvene en schenk hem de hemelse vrede en het eeuwig geluk.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, het leven heeft zijn last, zijn zorgen en moeilijkheden, maar wie ogen en hart ten hemel wil heffen, vindt altijd een reddende uitkomst. Dat is ook waar in deze beproeving. Ik dank U van harte om uw oprechte genegenheid en aanhankelijkheid en liefdevolle toewijding.

Beste vrienden en kennissen dank voor uw aanwezigheid en uw gebed.

O Jezus, Gij zijt mijn enige hoop !

Mijnheer en Mevrouw Hector OTTE-DE LOOR,  
Mijnheer en Mevrouw Romain OTTE-DE WANDDEL,  
zijn kinderen

Mijnheer en Mevrouw Edmond VANDENDRIESSCHE-CTTE,

Mijnheer Jean OTTE,

Mijnheer en Mevrouw Aurele LANNAU-OTTE,

Mijnheer Fernand OTTE, zijn kleinkinderen

Mejuffer Yasmine VANDENDRIESSCHE,

Jongeheer Paris VANDENDRIESSCHE,  
zijn achterkleinkinderen

De families OTTE, CORDEELS, DE BOM en  
PARMENTIER,

zijn zeer erkentelijk voor  
Uw blijken van innige deelneming en DANKEN U.

---

Drukkerij Magerman, Striijen-Zottegem.