



"Afscheid nemen is losscheuren
en toch met een mild heimwee
dank u fluisteren
omdat je er was."

Dankbaar aandenken aan

de heer

GUNTHER OTTE

echtgenoot van
Ghislaine Van Lierde

geboren te Zottegem op 27 januari 1938
overleden te Zottegem-Velzeke op 15 juli 1991.

Ongeloof, geslagenheid, verdriet.

Dit zijn de gevoelens die zijn achtergebleven in
Gunthers brede familie- en kennissenkring, na-
dat het fatale lot heeft toegeslagen bij een voor-
beeld van een jonge, levenslustige en vriende-
lijke man, echtgenoot, vader, familielid en vriend.

Wij allen danken u, Gunther, voor de mooie da-
gen en tijden - zij het veel te weinig - die wij sa-
men mochten doorbrengen. Weet dat wij voor
altijd een speciale plaats voor u in ons hart heb-
ben voorbehouden.

Ghislaine,
Kurt en Pascale
en familie
danken u voor uw blijken van medeleven
in deze zware beproeving.