

„Kom, Heer Jezus!“
Ap. 22,20,



Op haar professieverjaardag :
7 september 1974 werd

**ZUSTER
LEOPOLDINE (Irma) OTTE**

in het eeuwig LIEFDE-leven van God opgenomen.
Zij werd geboren te Nederbrakel op 14 januari 1894
en geprofest als zuster van Maria te Nederbrakel
op 7 september 1916.

Wij gedenken zuster Leopoldine in liefde en dank-
baarheid!

Want de liefde van de Heer in haar mocht zo
heerlijk openbloeien

in haar eenvoudig en gegeven leven aan God en
aan de mensen,

in haar stil en trouw gebed, waardoor ze zich vast-
ankerde aan Hem,

in haar fijne aandacht voor de anderen, vooral
voor de kleinen, in wiens dienst zij als kleuter-
leidster heeft gestaan,

in het schoon aanvaarden van elke nieuwe zending
die de Kongregatie haar toevertrouwde,

in de opgeruimdheid van haar hart waardoor ze
kon meedelen en beschikbaar zijn voor mede-
zusters, familie en vrienden.

Jarenlang getekend door de ziekte en het lijden
en tenslotte, in de pijn van het sterven,
werd zij één met Jezus
in Zijn offer en Zijn „gave“ aan de Vader
en de mensen.

Deze laatste professiedaad
mondt nu uit in de eeuwige Paasvreugde
om het definitieve één-zijn met de Heer.

Dank U, zuster Leopoldine.
Samen met U danken wij allen
die U biddend gedenken,

de Algemene Directeur en de zusters van Maria
de familie Otte-Deprez.