

Gij zijt priester voor eeuwig.

(Hebr. I)



**Bid voor de ziele rust van
DE EERWAARDE HEER
JOZEF-PIETER OTTE
COADJUTOR TE ELST**

geboren te Nederbrakel, de 27 Maart 1880, en aldaar
godvruchtig overleden, de 25 November 1949.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Ik hoorde de stem des Heren die sprak: Wie zal ik zenden en wie zal voor mij op weg gaan? En ik antwoordde: "Zie Heer, hier ben ik. zend mij. .."
(Is, VI 8)

Heer, ik heb verlangd naar Uw heil, ik onderhield Uw geboden ik heb Uw vermaningen opgevolgd en heb ze van harte bemind. Heer, heel mijn leven ligt bloot voor uw ogen.
(Ps. 168)

De dierbare overledene was een goed priester; menslievend, rechtvaardig en zachtzinnig. Hij leefde in eenvoud en in eenvoud ging hij heen.

Man van geloof en diep godvruchtig, stichtte hij zijn omgeving door zijn vroom gebed, door zijn veel bezoeken aan het H Sakrament, zijn liefde tot de allerzaligste Maagd Maria en zeker ook door zijn vast betrouwen in de voorspraak van zijn machtige patroon de H. Jozef, die hij bijna dagelijks in de Kapel van de Toep vereerde.

Hij was altijd bereid om met de meeste vriendelijkheid dienst te bewijzen. Tot drie maal toe wekelijks op zijn jaren, trok hij te voet, berg op, berg af naar Elst om een zieke pastoor in zijn bediening te helpen.

Na het offer van mijn lijden, dat ik U opdroeg, vraagt Gij mij nu het Offer van mijn leven. Hier ben ik, Heer, om uw H. Wil te doen. Nu ik met mijn Christus heb geleden, lang en geduldig, hoop ik ook met Christus verheerlijkt te worden.

Bemide Broeder, Zusters, Schoonzuster, Neven, Nichten en Bloedverwanten, ik dank U voor al de liefde die gij mij toedroegt en ik zal voor U ten beste spreken in de Hemel.

Gij allen die hem gekend hebt en aan wie hij god heeft gedaan, gedenkt hem in uw gebeden en weest zijn voorbeeld indachtig.

Jezus Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste.

Mejuffer Marie OTTE;

Heer en Mevrouw Jan OTTE-CLAUS;

Heer en Mevrouw Victor BAUWENS-OTTE en hun dochter Lucie;

Heer Dokter en Mevrouw Paul OTTE-BOUR-GEOIS en hun zoon Larry;

De Familiën OTTE, VAN TWEMBEKE, DE GEETER, en LAFORT;

Bedanken om de blijken van christelijke deelneming.

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt