

Zó als het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied:
de naam des Heren weze gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

LOUISE OTTE

echtgenote van Mijnheer

Alfons Vermang

geboren te St Maria-Oudenhove de 28 april 1902 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek te

Zottegem, de 3 november 1959.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Noch de kunst der geneesheren, noch de offer-
vaardigheid van echtgenoot, kinderen en familie,
noch hun vurigste gebeden waren machtig genoeg
om haar de gezondheid terug te schenken. De Aller-
hoogste had het anders geschikt : dat Zijn Godde-
lijke Wil geschiede.

Zij was ellendig geworden en werd geslagen onder
de last ener smartelijke en pijnlijke ziekte, maar haar
godsvrucht tot Jezus en Maria ondersteunden haar
in 't midden der pijnen. Ze verdroeg ze met een
engelachtige verduldigheid, verzekerd dat de barm-
hartige Zaligmaker haar de kroon zou schenken na
het lijden, en na de beproeving de genade in de
Hemel.

Teerbeminde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, broeders en zusters, ik was zo gelukkig bij u,
weent niet te veel over mij, maar bidden wij voor
elkander tot op de dag van 't blijde wederzien. Hebt
allen dank voor uw tedere zorgen die de smarten
mijner langdurige ziekte lenigden en tot weerziens
in de Hemel.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De familiën

**OTTE, VERMANG,
DE WOLF, ROUSSEAU.**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos