

Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij aan de eenvoudigen hebt geopenbaard,
wat onbegrepen bleef voor zogenaamde wijzen
en verstandigen.

†

Gedenk in uw gebeden de vrome ziel van
MEJUFFROUW

Maria - Irma OTTE

geboren te Nederbrakel op 27 november 1886 en
godvruchtig overleden te Oprakel op 8 novem-
ber 1967, voorzien van de H.H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart en van
de Confrerie van de H. Barbara.

Dat het ware geluk te vinden was in een
onberispelijk leven, had zij goed begrepen. Heel
haar leven trachtte zij ernaar gediensdig en goed
te zijn voor de anderen. Diep gelovig als zij was,
bad zij veel en droeg zij haar huishoudelijk werk
op als een schone dienstbaarheid voor haar broer
en voor allen die haar zorgen nodig hadden.

Nu is de uiteindelijke beloning voor haar werk
hier op aarde gekomen. Zij is nu opgenomen in
de nabijheid van God, naar wie ze heel haar
leven heeft getracht.

Het is droevig voor ons zo een braaf mens uit
onze omgeving te verliezen, maar het is troost-
vol te weten dat de Heer goedmoedig neerziet
op zijn getrouwen.

God, onze Vader, neem uw dienares op in uw
goddelijke gelukzaligheid en berg haar verwan-
ten in uw vaderlijke bezorgdheid.



De families OTTE - VAN DE WALLE,

danken U oprecht voor uw kristelijke deelne-
ming en blijken van medevoelen.

Drukk. J. De Vleschouwer, Nederbrakel.