

De Heer neme haar op in zijn oord van  
licht, liefde, rust en vrede!

GEDENK IN UW GEBED EN OFFER

**MEVROUW**

**marie, leopoldine otte**  
**weduwe van de heer**  
**karel, adolf sanglan**

geboren te Moorsel op 24 augustus 1887  
en overleden te Aalst op 30 maart 1971.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke zegen.

**VOOR DE EER DIE U HAAR BRACHT**  
**en de goede moed die u ons**  
**toewenste danken wij u**  
**van harte,**

**meijuffer daisy van audenhaege**  
**de families otte, sanglan,**  
**de bom en geurts**

Er zijn zeer goede mensen op deze wereld van wie het heengaan wordt betreurd en als een leegte wordt aangevoeld. Voor het oog van velen schijnen zij geen rol te vervullen, maar zij die hen benaderen mogen en met hen dagelijks kunnen omgaan, groeit de ervaring van milde goedheid, oprechte vroomheid en zachte tederheid die deze levens beweegt.

Zulke mensen brengen een stuk hemel op aarde en doen de waarde aanvoelen van wat Christus in de zaligprijzingen van zijn bergrede zo mooi heeft bezongen. Zij zijn gemaakt voor de hemel. Zij brengen anderen dichter tot het Godsrijk.

Groot is de toewijding van een moederhart, vindingrijk in zijn attentie, gelukzaaiend op de levensweg. Het is een hele kunst het genoeg te vinden in anderen voortdurend plezier te doen. Dat vraagt zelfvergetenheid en offer in menige omstandigheid.

Het kan van tijd wonder lijken dat ook dergelijke mensen moeten lijden, dit is nu eenmaal het lot van de besten. Het offer dat zij brengen, komt ten goede aan het heil van de mensen en van de wereld. Met Christus zijn zij één.

Langs de poort van de dood gaan zij naar een leven in heerlijkheid, waar geen traan meer zal zijn, geen rouw en geen pijn, maar waar alles nieuw zal zijn, in het licht en de vreugde van God.

Kom, goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Al het Mijne zal het uwe zijn.

In vriendschap hebben wij samen geleefd, in liefde blijven wij samen verbonden, want wij zijn niet ver van elkaar; in God elkaar zeer nabij.

In de vreugde van de Heer ruste zij in eeuwigheid!