

Toen het avond was geworden  
sprak de Heer: « Kom laat ons oversteken  
naar de andere oever ».

†

Gij die haar gekend en bemind hebt, gedenk

MEJUFFROUW

## **Marie-Madeleine, Elisabeth Ghislane OTTE**

Geboren te Nederbrakel op 8 september 1915  
en plots overleden te Lede op 5 maart 1986.

—

Toen plots de lente doorbrak na de barre winter, is zij naar 't andere leven overgegaan en aangekomen daar waar lang reeds haar geest was voorgegaan, naar het land waar 't altijd zomer is en zonnelicht.

Op Maria's geboortefeest geboren, kreeg zij meteen haar naam en haar zending. Haar naam die zij met ere en met liefde heeft gedragen; haar zending die dra deze zou zijn van voldragen dienstbaarheid naast vader, in moeders plaats, een hele leven lang naast zuster en voor broers: hart en geest, in 't ouderlijk geboortehuis.

Toen vader ook ten hemel ging, toen kregen haar beproefde schouders nog het zwaar gewicht der zakenleiding mee te dragen; als de sterke wijze vrouw uit de Schrift heeft zij de teugels gevierd en aangehaald.

't Voorvaderlijk geloof, sieraad van de ganse familie heeft zij doorheen alles in ere gehouden, als een krachtbron voor zichzelf, als een toonbeeld van menselijke schoonheid en waardigheid voor vele parochianen en vrienden.

Een zware ongeneeslijke ziekte bracht haar, als Maria, tot onder het kruis. Hoeveel ook had ze diep in 't hart moeten bewaren! Toch zou ze'r nooit in bitterheid over klagen.

In deze Veertigdagentijd nog heeft de Heer haar kruisweg laten eindigen. Wij danken Hem voor alles wat zij voor de ganse familie is geweest, en vooral omdat het voor haar, na zo'n leven van offervaardigheid en inzet, nu reeds Pasen mag zijn en Hemelvaart tegelijk.

Ik dank ook U allen, broers en lieve zus, en alle familieleden voor alles wat we voor mekaar mochten zijn; ik dank biezonder de zusters en het verplegend personeel voor het vele geduld en de attentievolle liefde die zij brachten.

Maria, koningin van de hemel, bid voor ons.

De families

OTTE, VAN DEN DOOREN,

danken voor uw medeleven  
en voor uw vroom gebed.

Namis: vrijdag 4 april 1986 om 19.30 u.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel