

*Het leven is ons gegeven om God te zoeken  
de dood om God te vinden  
de eeuwigheid om God te bezitten.*



VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **José ODEVAERT**

geboren te Schorisse op 6 oktober 1940 en  
godvruchtig overleden in het  
St. Vincentiusziekenhuis te Gent  
op 22 januari 1995,  
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

---

De families :

**ODEVAERT, MINCKE**

danken U voor de blijken van deelneming en gebed.

Namis op vrijdag 10 maart 1995 om 19 uur.

Met hoopvolle gezangen en gebeden van de liturgie van de kerkelijke uitvaart, begeleiden wij heden rouwend maar gelovig onze geliefde vader naar zijn laatste rustplaats. Zijn leven was een tocht over hoogten en laagten, een verstrengeling van vreugde en lijden, met wisselende kansen van goede en kwade dagen, van ziekte en gezondheid. Het morele en lichamelijke lijden is zijn deur niet voorbijgegaan. Dit lijden heeft hij in alle stilte gedragen met een groot geloof in de Goddelijke Voorzienigheid.

Het vroegtijdig overlijden van deze geliefde man is een harde klap voor zijn bejaarde moeder en zijn kinderen.

Zij hielden immers zeer veel van mekaar. Dit was een troost voor hem, een zoete troost.

Sterven is heengaan en alles achterlaten.. en dus, alleen zijn. In zijn doodsuur is een mens voor het eerst in zijn leven helemaal alleen. Enkel God dringt door de stilte van dit alleen - zijn heen.. Dan is de dood als 't ware een Gods-bode uit de hemel om de mens te verlossen uit dit tranendal.

Mijn lieve moeder, mijn beste kinderen en ... ik dank u voor de genegenheid en het samen - zijn en voor de goede zorgen en de vele lieve attenties tijdens mijn laatste levensjaren. Uw geduld en uw toewijding waren mij zeer aangenaam. Moge God u hiervoor belonen. Wees steeds goed voor mekaar en blijft mij gedenken in uw gebeden.

H. Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

