

Wees gezegend God, in alles wat ons overkomt.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

Achille OPDECAM

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Magdalena DE TEMMERMAN,

geboren te Deux-Acres op 6 april 1900 en godvruchtig overleden in de kliniek van het H. Hart te Geraardsbergen op 23 juni 1973, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was een goed mens, zacht, minzaam in de omgang en daarbij godvruchtig onderworpen aan Gods wil. De grond heeft hij bewerkt, geploegd, gezaaid en geoogst. Als wijze man stond hij op zijn akker, God dankend voor de zon en de regen die vruchtbaarheid schonken. Zo is hij stil als hij geleefd heeft tot zijn Heer teruggekeerd.
« Kom nu getrouwe en tred binnen in de vreugde des Heren ».

Mijn kinderen, kleinkinderen en familie, dank voor hetgeen gij voor mij hebt gedaan; mijn bijzondere dank aan U die mij in mijn laatste dagen zo liefdevol hebt geholpen. Ik kan U alleen maar danken, onze Lieve Heer zal het U lonen.

Nog één zaak durf ik vragen, ook aan vrienden en kennissen : bidt voor mijn zielerust.

God, wees uw dienaar barmhartig en geef zijn ziel de eeuwige rust.

De Heer en Mevrouw André OPDECAM-VINCKE en kinderen,

De families OPDECAM, DE TEMMERMAN, RICHE, VANDERPIJPEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel