



Dankbare herinnering  
aan

*de heer*

*Albert Ost*

weduwnaar van mevrouw  
*Germaine Vanhee.*

Geboren te Vollezele op 10 februari 1929 en  
er godvruchtig overleden op 25 maart 2004,  
gesterkt door de ziekenzalving.

~~~~~

De families  
Ost, Vanhee,  
Thiebaut en Stevens

danken u voor uw aanwezigheid  
en blijken van deelneming

En toch telkens weer  
zullen wij je tegenkomen  
Zeg nooit, het is voorbij  
Slechts je lichaam  
is van ons weggenomen  
Niet wat je was  
En ook niet wat je zei  
He zeg, ginds daar boven  
Hoor je en zie je ons  
Maar één ding mag je weten  
en dat zeggen we je aan je graf  
We zullen onze glimlach nooit vergeten  
door de raad die jij ons gaf.

Vollezele, 30 maart 2004.



*Albert Ost*  
1929 - 2004