



Dankbaar en met genegenheid
gedenken wij

Damien OSTYN

Echtgenoot van mevrouw

Emma Pareyn

gewezen rijkswachter,

oorlogsvrijwilliger en gewapende weerstander

geboren te Marke op 8 juli 1915,

godvruchtig overleden te Aalst op 25 juli 1997.

—

Dag lieve bomp, dank u wel dat j'er was.

Als een gekwetste vlinder heb je de laatste
weken nog moedig proberen te fladderen.

Maar vandaag vertrok je stil voor een lange reis...

In die mooie azuurblauwe hemel.

En na een vermoeiende tocht kun je nu vredig
rusten.

Nu niet, maar later vinden we je daar zeker terug.

Vriend van iedereen, steeds klaar met wijze raad,
vredelievend en vroom, altijd actief en dit alles tot
op hoge leeftijd.

Zeldzaam zijn de mensen die zo leven en sterven.
Hij hield er niet van onderscheid te maken tussen

de mensen... Arm of rijk, oud of jong, hij peilde het
hart en de bedoeling van de mens die voor hem
stond en was steeds klaar om met anderen de
wijsheid te delen die het leven hem bijbracht.

Damien was een goede vader... steeds bekom-
merd om het welzijn van de zijnen.

Altijd was hij bezig, de actualiteit volgde hij nauw-
gezet: hij wou bijblijven, ten volle participeren aan
het sociale leven.

Een plots opduikende hartkwaal kondigde
moeilijkheden aan en een operatie mocht niet
meer helpen...

Zijn angst om getekend door ziekte anders te
moeten verder leven, dat voorkwam de Heer door
Damien tot zich te roepen.

Dierbare echtgenote, beste familie en vrienden,
zonder vaarwel neem ik afscheid van u, maar ik ga
heen in geloof, hoop en liefde.

Toon mij een laatste blijk van vriendschap met een
vroom gebed voor mijn zielerust.

De families

Ostyn-Pareyn, Rubbens-Ostyn, Van Neste-Ostyn,
*danken U voor de blijken van
deelneming en medeleven.*



WIJ BEWAREN
DE GOEDHEID VAN VADER
ALS LICHT IN ONS HART