



Dankbaar aandenken aan

De Heer **ANDRÉ OTTE**
echtgenoot van
Mevrouw Cecile **CARLIER**

Geboren te Nederbrakel
op 6 maart 1924
en godvruchtig overleden te Brugge
op 26 oktober 1997,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Cecile Carlier, kinderen en kleinkinderen
danken U voor uw gebed en medeleven.

Rouwl. J. Timmerman Loppem (050)82 40 48

Lieve André, papa, opa,

Je hebt de rust gevonden,
eindelijk na al die tijd.
Je verlangde zo intens naar die rust.
Je was zo moe, moe van het vechten.
Vechten tegen iets
waar je niet tegenop kon.
Je geest wilde wel,
maar je lichaam moest het begeven.
We mogen dankbaar zijn
voor wat je voor ons hebt betekend.
Dankbaar dat we nog afscheid
hebben kunnen nemen.
Jouw handen hebben ons gestreeld,
je ogen ons aangekeken...
Het doet zo'n pijn
mensen achter te laten waarvan je houdt.
Je lichaam is weg als stof in de wind,
maar
JE LEVENSKRACHT, JE MOED, JE LIEFDE...
BLIJFT VOOR ALTIJD BIJ ONS.