

„Vandaag weet ge dat de Heer ons zal komen
redden. Maar morgen zult ge Hem in glorie zien...“
(Lit. der Kerstwake)



Gedenkt in uw gebeden de ziel

van Mevrouw

IDALIE OTTE

echtgenote van Mijnheer

Remi Pannekoeke

Zij werd geboren te St Maria-Oudenhove op 21
september 1893 en ontsliep er in de Heer
op 22 december 1962,
gesterkt door het sakrament van de zieken.
Lid v/d Vrouwenbond.

De Heer roept tot Zich die Hij lief heeft. Idalie, uw
naam heeft Hij een van deze dagen geroepen. Een
naam die Hij kende. Uw lijden was Hem niet onge-
voelig, maar Hij wachtte op het ogenblik dat Hij het
meest geschikt vond, het ogenblik waarop uw ziel het
meest op Hem afgestemd was. Het is een ogenblik
dat ons volledig ontgaat, maar des te scherper bij
Hem opvalt.

Voor ons is uw heengaan pijnlijk, Idalie. Was er
dan geen mogelijkheid meer om te genezen van uw
inwendige kwaal? Zonder antwoord van u kunnen
wij het antwoord raden: de wereld had u niets meer
te bieden. Genezing is achteruitgang wanneer de
Heer u bijna onzichtbaar reeds recht op zijn weg
heeft geleid. Wij moeten het aanvaarden, Onze weg
scheidt van de uwe, alleen is er nog de Heer nodig
om ons op te tillen. Help gij ons nu om het licht te ont-
waren dat gij moogt genieten. Dan moge dit „kruis“
het kribbeke worden waarin wij voor God geboren
worden.

Met Idalie blijven wij voor eeuwig verbonden om-
dat de Heer toelaat ons schamel gebed voor haar te
doen vruchten dragen. Daarom :

„God,
vrijgevige Meester,
schenk uw dienares Idalie
een plaats van opbeuring.
geluk, vrede en de klaarheid van uw licht“.



Voor uw medevoelen bij het afsterven van
Mevr. Idalie OTTE
en voor uw gebeden ten bate van haar ziel,
voelen wij ons getroost en danken er U
van harte om.

Mijnheer Remy PANNEKOEKE,
De families OTTE, PANNEKOEKE,
DE WOLF, DE WEZE.

Utg. B. Vanderzwalmen, koster, M.-Oud