

Op U, o Heer, stel ik mijn betrouwen !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE - EMILIE OTTE**

Weduwe van Mijnheer

**REMI VAN AUDENHOVE**

Geboren te Ste Maria-Lierde de 14 Februari 1880,  
en er zeer godvruchtig overleden, de 8 Nov. 1952.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de mens die de beproeving geduldig doorstaat want hij zal de beloning ontvangen welke God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

De verdiensten van onze kruisen en smarten samen met onze gebeden en goede werken spreken eeuwig voor ons ten beste en zijn het scherpste onderpand van ons eeuwig geluk. Dat te weten, maakt ons sterk in alle wederwaardigheden van het leven : zulk geloof brengt sterkte door de laatste H. H. Sacramenten want het geeft de blijde hoop dat ons aardse lijden onze grootste kroon zal worden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, leeft allen wel onder Gods zegen. Hebt dank voor uw liefderijke zorgen en bewaart de gedachtenis aan uw moeder door elkaar lief te hebben en vooral door veel voor mij te bidden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën OTTE, VAN AUDENHOVE, VAN NIEUWENHOVE en RAMBORST.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.