

Onze Vader, die in de Hemel zijt... Uw wil geschiede op aarde, als in de Hemel.



Bidt voor de ziel van

MEVROUW

MARIE-EUGENIE OTTE

echtgenote van Mijnheer

Evarist Everaet

geboren te St-Maria-Oudenhove, de 18 juli 1897,
en godvruchtig overleden te St-Martens-Lierde,
de 23 december 1955,

Versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden

Met het geduld van de sterke, heeft zij het leed gedragen van een langdurige en pijnlijke ziekte; zonder klagen, berustend in Gods wil haar lijden en bittere smarten geheiligd.

Daar was niemand om mij nog te helpen, ik zag om naar de bijstand der mensen, maar die was er niet. Eccl. 51

Heer, zwaar is de slag die ons wordt toegebracht: ondoorgroendelijk zijn uw raadsbesluiten: ootmoedig bukken wij het hoofd.

Beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, vaartwel: vergeet mij niet in Uw gebeden, dient de Heer met oprechtheid en doet steeds wat Hem behaagt.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 dagen aflaat)

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht
(300 dagen aflaat)

De familiën EVERAET, OTTE,
SERLIPPENS en DE WOLF.

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

Drukk. DE VOS, St Martens-Lierde