



De gelovige verwachting naar de Heer is voltooid
voor

MIJNHEER

Libert OTTE

geboren te Nederbrakel op 13 november 1896 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 9 decem-
ber 1967, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was Ontvanger-Sekretaris van de Commissie
van Openbare Onderstand

Vereerd met het Ereteken van de Orde van
Leopold

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

"Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
want Hij heeft Zijn volk bezocht en verlost".
Dit aloude verlangen van het Godsvolk wordt
ook nu altijd nieuwe werkelijkheid voor al wie
leeft en in God gelooft. Ook voor deze trouwe
gelovige, die in zijn leven stipt en gewetensvol
was zowel in zijn werk als in zijn verhouding
tot God en de mensen. Ook voor deze goede fa-
milie, die voor de derde maal in korte tijd
door de Heer wordt bezocht, om telkens iemand
van hun dierbaren te roepen voor de Eeuwige
Verlossing, het onvergankelijke Geluk, waarnaar
zij allen zo diep-gelovig verlangen. Mogen zij,
en wij met hen, in hun droefheid, de moed
vinden om te zeggen: "Geprezen zij de Heer",
omdat Hij nu aan hen, die vóórgingen, het Ge-
luk heeft gegeven van te mogen weten voor al-
tijd: "Want God is goed, en Zijn Genade duurt
blijvend voort in eeuwigheid".



De families OTTE-VAN DE WALLE,

danken U hartelijk voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel