

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o. u. o.
Lit. v. H. Hart.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

OTTE MARIE - THÉRÈSE

Weduwe van Mijnheer

PETRUS DE CLERCQ

geboren te Ste Maria-Lierde de 26 Oktober 1872.
en er godvruchtig overleden de 26 December 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de mens die zo leeft zoals hij
wenst te sterven.

Zij heeft de goede strijd gestreden, haar
wacht dan ook de kroon die God aan
zijn kinderen beloofd heeft na dit leven.

Zij was een vrouw met een groot ge-
loof. Een goede echtgenote en een goede
moeder, die haar kinderen in eer en deugd
opvoedde, haar eigen altijd vergetende om
alleen te denken aan het welzijn van anderen.

Haar uitnemende goedheid en eenvoud
maakten haar door iedereen bemind.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik zal
voortaan met mijn lichaam niet meer bij U
zijn. Mijn geest echter blijft bij U. Vergeet
mijn voorbeeld niet van een deugdzaam
leven, troost U, want eens zien we allen
mekaar weer.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil!
(300 d. afl.)

Uitg. Surdiacourt L., Koster, Ste Maria-Lierde

Zeer getroffen door Uw bliken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën OTTE, DE CLERCQ,
VAN NIEUWENHOVE en VAN
WYNENDAELE.