

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Paul, Gabriël, Marie  
Alphonse OTTE**

echtgenoot van **Mevrouw Irma VAN de VELDE.**

Hij werd geboren te Nederbrakel op 24 maart 1917 en is godvruchtig overleden in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze op 5 november 1992.

Handelaar.

Oud-strijder van de 18-daagse Veldtocht 1940

Oud-Voorzitter van de N.S.B. Brakel-centrum.

Erekrus van N.S.B. België en allerlei eretekens.

Erelid van de Koninklijke Harmonie De Eendracht

Oud-Ondervoorzitter van F.C. Nederbrakel

en tal van andere sportverenigingen.

Lieve opa, zo plots zo snel en onverwacht zijt gij ons ontnomen. Wij hebben zelfs de tijd niet gehad om van jou afscheid te nemen. Het lot is onverbiddelelijk en meedogenloos en wij moeten machteloos toezien hoe onherroepelijk gij uit ons leven weggerukt werd.

Ons verdriet is groot, zeer groot. Woorden van troost zijn weliswaar welkom en leggen een balsem op de geslagen wonde, maar kunnen toch onmogelijk de leemte van jouw heengaan vullen. Ons blijft alleen - als houvast - de herinnering

aan een goed mens die mag bogen op de manier waarop hij erin geslaagd is door hard en naarstig werken een benijdenswaardige levensstandaard op te bouwen ten bate van zijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Een mens die als levensgenieter ook bij familie, talrijke vrienden en kennissen algemeen bemind en geacht werd omwille van zijn vrolijk, vriendelijk, eenvoudig en levenslustig karakter.

Lieve opa, gij zijt niet meer in ons midden en wij zullen jou hard missen, maar wees ervan overtuigd dat ge steeds aanwezig zult blijven in ons hart.

Carine.

Mevrouw Paul Otte - Van de Velde Irma,

De Heer en Mevrouw

Roger Denijs - Otte Marie-Paule,

De Heer en Mevrouw Carl Cobaux - Otte Christine,

Carine, Caroline, Luc, Jo, Vera, Kris en Johan.

danken U van harte  
voor uw begrip en medeleven  
in hun rouw.

Namis : dinsdag 24 november 1992 om 19.30 u

---

Rouwleiding Cobaux, Lessines  
Druk. Devleeschouwer - Dotselaere, Brakel

