

Hij had massa's vrienden,  
hij hield van gezelschap,  
slechts tussen anderen kon hij leven.

Totaal onverwacht  
is hij ook midden die anderen  
van ons heengegaan.

## **De heer FRANS OTTEVAERE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Anne-Marie LIBEERT**

geboren te Wielsbeke op 18 oktober 1931,  
ons ontvallen te Oudenaarde op 10 november 1977.

Zaakvoerder van de P.V.B.A. VIBRAFOR  
Ondervoorzitter F.E.B.E.  
Lid van Vaderscouts Oudenaarde  
Lid van Lions club Oudenaarde

Mevrouw Frans Ottevaere,  
Filip, Bart, Karl en de familie,  
danken U oprecht voor de blijken  
van waardering en deelneming.

Een mens van echte goede wil en voor wie de  
blijde boodschap van het Evangelie geen ijdel woord  
was, is zonder kans op afscheid van ons heengegaan.

Voor wie aan hem verbonden waren door vaste  
banden van trouw en vriendschap, maar ook voor  
hen die hem maar nauwelijks of van verre kenden,  
aan allen zonder onderscheid is Frans tijdens zijn  
leven goedgevoelde voorbij gegaan.

Eenvoudig in zijn uiterlijke gedragingen, maar diep-  
zinnig in zijn intiemste gedachten, wist hij vreugde en  
kommer, lief en leed, blijde momenten en zorgen in har-  
monie te ordenen. Met 'n vriendelijk woord in alle omstan-  
digheden, met een vleug gezonde humor en met een  
gulle lach bracht hij voor anderen hun moeilijkheden  
tot aanvaardbare verhoudingen terug. Velen kon hij op  
tactvol verzoenende wijze en rechtschapen begeleiden  
in hun meningsverschillen.

In zijn onbegrensde bereidheid tot dienstbaarheid  
was hij steeds paraat om te helpen en bij te springen,  
edelmoedig, belangloos en zonder omkijken naar glorie  
of dankbaarheid.

Bescheiden, harde werker bracht hij een bedrijf tot  
stand dat in eigen land, maar ook daarbuiten model  
staat voor industriële ondernemingen in zijn bran-  
che.

Toch waren zijn vrouw en kinderen, zijn thuis, zijn  
ouders en verwanten voor hem de voornaamste waarden  
in zijn leven, voor wie hij nooit tijd te kort  
had of geen inspanning te veel was. «Die van ons»  
bleven voorrang houden op de talrijke schaar van  
vrienden, «vaders», kameraden, makkers, Lions, col-  
lega's en zakenrelaties, clubgenoten van sportverenig-  
ingen en cultuurkringen.

Frans was een onbaatzuchtige, blijmoedige dienaar  
van het mensdom.

Hij was tegelijk een diepgelovige dienaar van Chris-  
tus en zijn Kerk.

Zijn goedheid en zijn geloof zullen de waarborg  
zijn voor onze christelijke hoop op het weerzien van  
een mens die wij allen hier, nu en voor vele jaren  
zullen missen.



D. VANDELDE  
AMSTERDAM