

Zalig de doden die in den Heer sterven, want hun werken volgen hen.
Apoc. XIV 13.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMILE OTTOY

Echtgenoot van Mevrouw

Mathilde Dierickx

geboren te Everbeek, den 26 Mei 1875 en er overleden
den 19 Juli 1949.

voorzien van het H. Oliesel.

Uitgeput van krachten, is hij in een gezegenden ouderdom in den Heer ontslapen, het voorbeeld gevende van een werkzaam leven.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mens die gedurende zijn leven tracht te zijn, zoals hij in het uur des doods verlangt gevonden te worden.

Waak dan, want ge weet niet op welk uur de Heer zal komen. Wees bereid, want de Zoon des mensen zal komen als gij er het minst aan denkt. Math. 24-12

Teergeliefde Kinderen, weent over mij niet, want het is Gods H. Wil. Dat mijn dood voor u een les weze om steeds uw plicht te doen en als ware christenen te leven. Dan zullen wij eenmaal malkander terugzien om niet meer te scheiden, ik geef u mijn zegen; bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

7 jaar en 7 q. afl.

.....
Druk, Depessemiee Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

OTTOY en DIERICKX.