

De dood is het einde van den arbeid, de beloning onzer beproevingen, de kroon van ons strijden.
H. Joh. X

†

GEDENK DE TROUWE ZIEL
van Mejuffer

Marie-Hermence OMER

Geboren te Ellezelles, de 24 Maart 1870
kalm en geheel en al aan Gods H. Wil overgegeven
overleden te Opbrakel, de 4 Januari 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De duurzame afgestorvene was een diep godvruchtige, nederige en eenvoudige ziel. Haar grootste geluk en genot bestond in het vervullen van de plichten van het geloof, in het gebed en het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Vol bewonderenswaardige opoffering heeft zij zich toegewijd aan de opvoeding der kinderen van haar overleden zuster. Zij bezat een bijzondere liefde tot Onze Lieve Vrouw en droomde nog steeds van haar bedevaart naar Lourdes. Wij mogen dan ook hopen dat onze lieve hemelmoeder Maria voor haar een schone plaats voorbereid heeft in den hemel.

Mijn duurzame familieleden en gij vooral Marie-Germaine en Oscar ik dank U voor uw zorgen en toewijding waarmee ge me gedurende mijn ziekte omringd hebt. Ik ben

wel plotseling maar niet onvoorbereid naar een beter leven overgegaan. Ik weet dat uw dankbaarheid tegenover mij zeer groot was, blijft mij dan nu in uwe gebeden gedenken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën DE LANGE, OMER en DE-
PRIESTER.

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.