

Zij offerden Hem goud, wierook en mirre !

† GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van mevrouw

Adelina Rosalia PAELEMAN

echtgenote van de heer

Etienne BECKHOUT

geboren te Idegem op 22 mei 1916 en er godvruchtig overleden op 6 januari 1973.

De priester zalfde haar tot rust in het lijden en volledige overgave aan God.

Lijk de wijzen uit het oosten hun verre tocht ondernamen om hun kostbaarheden aan het kind Jezus aan te bieden, zo trekt de mens op vanaf zijn jeugd, op zoek naar iemand die het waardig is zich zelf als kostbaarste gave aan te bieden. Adeline heeft gans haar leven de ster gevolgd. Zij heeft Christus de Heer gevonden, Hem naar best vermogen gediend en tenslotte op het feest van Driekoningen haar leven zelf geofferd aan de Heer van het eeuwig leven. Moge deze gave Hem aangenaam zijn en moge ze aldus de Heer tegemoet treden.

Voor hen echter die overblijven is dit heengaan bijzonder zwaar. Ze is hen ontnomen, die moeder, zo goed en zo teder, die voor niets anders leefde dan voor God, voor haar man en haar kinderen. Ze was bezielde met een geest van wijsheid. Ze beminde, ze trooste allen die haar toebehoorden. Ze was als de sterke vrouw uit de H. Schrift, want zelfs tijdens haar ziekte wist ze alles nog met vaste hand en op zijn beste te regelen. Niets ontging haar en daarbij waren haar kinderen en kleinkinderen voortdurend het voorwerp van haar moederlijke bezorgdheid. Ze was grootmoedig van karakter, sterk in het lijden en boven alles echt godvrezend.

De handen van Moeder zijn nu gevouwen, de handen die zo hard gewerkt hebben. Het hart ligt stil tot op de dag der verrijzenis : het hart dat zoveel liefde schonk aan haar dierbaren en zo ontelbaar velen die haar hebben gekend. Gans haar leven kunnen we nu beschouwen als een grote gave.

Daarom worden we nu uitgenodigd om naast de droefheid van dit afscheid toch de Heer te danken voor dit leven van opoffering.

Beminde echtgenoot, kinderen en lieve kleinkinderen, richt uw blikken naar de Hemel ; ik zal daar voor u ten beste spreken. Blijft de troost van vader. Vergeet mij niet in uw gebeden.

*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van haar die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

De familiën :

**EECKHOUT
PAELEMAN
VAN DEN EYNDE
DE JONGHE.**