



Dankbare herinnering aan  
mevrouw

**Christiane  
PAELEMAN**

echtgenote van de heer  
Marc van Trimpont

Geboren in Geraardsbergen op 10 februari 1936  
en er thuis overleden op 5 juli 2001.

Haar echtgenoot en kinderen en de families VAN  
TRIMPONT, PAELEMAN, DE PELSEMAEKER  
en VAN WYMERSCH danken voor de blijken  
van troost en genegenheid.

Aan mijn lieve Christie

Weet je nog die dag in de maand mei  
toen we mekaar voor 't eerst zagen?  
Sindsdien zijn zowat vijftig jaren voorbij...  
Maar 't blijft levend tot 't einde mijner dagen.

Want, indien (h)echte liefde waarlijk bestaat  
dan droeg jij, mijn lieve Christie, ze in jou.  
Door je hele doen en laten schonk je ze me te baat:  
je hebt ze me gegeven onvoorwaardelijk en trouw.

Je hebt me gekoesterd en je hebt me verwend.  
Je las als 't ware mijn gedachten.  
Heel je leven heb j' op 't mijne geënt.  
Wat méér kan een man verwachten?

Je gaf geborgenheid aan ons kind.  
Je was zijn klankbord en zijn toeverlaat.  
Met geduld en begrip heb j' hem bemind.  
Hij weet dat een betere moeder niet bestaat.

Jezelf effacerend stond je spontaan klaar,  
voor iedereen, met dienstbaarheid en zeer genegen.  
Dit deed je ongedwongen, zonder misbaar.  
Zo natuurlijk gingen je wegen.

We hebben 't steeds goed g'had tezamen:  
soms wel een wolkje maar nooit een wanklank.  
Al 't goede wat je deed wil ik hier beamen  
en voor dit alles zeg ik je eeuwig dank.

Je Marc