

De weg door het leven is steil en soms hard; een glimlach, een handdruk verwarmt steeds het hart.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jules PAELEMAN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Maria PROVÉ

**Bestuurslid van de
Kristelijke Bond der Gepensioneerden**

geboren te Geraardsbergen
op 13 maart 1901 en aldaar godvruchtig
overleden op 9 april 1983,
gezalfd door het Sakrament der zieken.

—

Omringd door hen die hij liefhad
en bezorgd waren om hem,
ontsliep hij zacht, zoals hij had geleefd.
Mijn vrouw en mijn kind,

gij waart mijn leven en mijn geluk.
Mijn vele vrienden en kennissen,
ik kan U niets meer geven,
mijn tijd is hier verlopen,
er is geen ommekeer.
Bidt voor mij.
'K Ga rusten in vrede bij de Heer.

De families Paeleman, Prové, Mortier,
Van der Bruggen, danken het verplegend
personeel van het Wit-Gele Kruis voor de
toegewijde zorgen aan onze dierbare
overledene.

—

De families :

PAELEMAN, PROVÉ,
MORTIER, VAN DER BRUGGEN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van deelneming en danken U hiervoor
van harte.

Drukk. Louis Dyon, Geraardsbergen.