

Voor hen die in God geloven, wordt het leven slechts veranderd, niet ontnomen. (Pref. der Overl.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

OCTAVIE PAELEMAN

weduwe van Mijnheer

Omer VAN DAMME

geboren te Ste Maria-Lierde, de 27 Oogst 1867,
en er godvruchtig overleden de 14 September 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ons leven en onze dood zijn in de hand des Heren; Hij beschikt er over volgens Zijn wijsheid en barmhartigheid. Het is een grote genade zich te kunnen schikken naar Gods H. Wil. Het is een teken van echt geloof en vast betrouwen op Gods vaderschap.

Zulke volledige overgave groeit uit een bewust christelijk leven, betoond in gemeende vroomheid, voortdurende werkzaamheid en zelfvergeten voor de toevertrouwde kinderen, liefde tot de naaste en het moedig dragen van de beproevingen.

Voor zulke mensen is de dood het middel waarvan God zich bedient om hun deugden en goede werken te vergelden met een eeuwig onuitsprekelijk geluk.

Bemide kinderen, hebt dank om uw grote genegenheid en toegewijde zorgen. Komt de dood ons scheiden, toch zal onze

liefde blijven voortleven: bij mij in voorpraak bij God, bij u in dankbare herinnering en vurig gebed.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blikken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De Familiën PAELEMAN, KETSMAN,
VAN DAMME en VAN DAMME.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.