

Mijn uur is gekomen; Vader in Uw handen
beveel ik mijn geest. (Kruiswoord van Jezus).



Eer door een vroom gebed
de ziel van de

Heer Jozef PAELINCK

weduwnaar van

Mevrouw MARIA ROELANDT,

geboren te Aalst, op 25 juli 1879
en er godvruchtig overleden, op 23 januari 1965,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

*Rustend Staatsbediende N. M. B. S.,
Oudstrijder 1914-'18 V. O. S.,*

De dierbare overledene is door de wereld ge-
gaan zonder luid vertoon; in alle nederigheid
heeft hij zich van zijn kristelijke plichten gekweten.

Gedankt weze God om onze vader, om zijn
edelmoedig hart, zijn goedheid, zijn grenzeloze
liefde, de voorbeelden van zijn deugdzaam leven
en van zijn engelachtig geduld in het lijden, om
de jaren dat wij hem als onze vader behouden
mochten.

Daarom, genadige Heer, geef de ziel van uw
trouwwe dienaar het loon voor zijn deugdzaam
en welbestede leven en dat het eeuwig licht zijn ziel
verblijde.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mocht de
goede God U allen beschermen en zegenen! Als
laatste gunst vraag ik U een vurig gebed.

Dierbare schoonbroeder, schoonzusters, familie
en vrienden, vaarwel en bidt voor mij.

Beste dank aan de Eerwaarde Zusters van het
Hospitaal voor hun toegewijde zorgen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Heer en Mevrouw Frans Michiels-Paelinck,

Heer en Mevrouw Jan Thijbaert-Paelinck,

Mevrouw Gustaaf De Cremer-Michiels,

Heer Freddy Thijbaert,

Mejuffer Lutgart Thijbaert,

de families Paelinck en Roelandt,

de families Rombaut en Claessens,

*danken U van harte voor uw innige
blijken van genegenheid, uw kristelijke
deelname en uw vroom gebed.*

.....
begr. Arijs en zonen tel. 211.47 - 229.44
drukk. Verhegge Aalst