

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Leo-Emiel-Alfred PAEME

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Gabriëlla-Leontine MANSSENS

geboren te Maarke-Kerkem, de 25 februari 1881
godvruchtig overleden te Leupegem, de 10 januari 1958,
voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Als een eik door de bliksem is de sterke man onverwachts neergeveld; onvoorbereid was hij echter niet: trouwens zijn gehele leven was een voorbereiding op de komst van de Rechter. Hij was vol werkkraft en beleid maar zijn werk was doordrongen van gebed.

Hij diende God door het trouw volbrengen van zijn plichten als vader van een schoon gezin, door gedurig ten dienste staan van al zijn medemens. De goedheid van zijn hart, de wijsheid van zijn woord bezorgde hem veel trouwe vrienden, de achting van allen.

Voor zijn kroost dat Hij met zoveel zorg en toewijding een prachtige opvoeding wist te geven, was Hij door raad en voorbeeld een zekere wegwijzer in het harde leven.

Teergeliefde Echtgenote, vooreerst dank ik U, mijn trouwe levensgezellin, die wel en wee met mij hebt gedeeld. Uw liefde heeft mij gelukkig gemaakt hierbeneden, mijn droom was nog lange jaren van welverdiende rust met U te mogen genieten. God heeft het anders geschikt, laten wij ons aan zijn Heilige Wil onderwerpen. Troost U in de gedachte dat vader bij God het opperste en eeuwig geluk geniet.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, Gij allen weet wat ik voor U heb gedaan, hoe al mijn werken en zorg voor uw geluk waren. Gij ook hebt mij 't leven beloofd met uw tedere genegenheid. Hebt dank voor al uw toewijding. Draagt nu al uw liefde voor mij over op uw moeder. Bewaart de familiegeest welke wij u hebben ingeplant en weest een steun voor elkander in dit leven.

Beminde Familieleden en Vrienden, U dank ik ook voor de trouwe genegenheid die ik van U mocht ondervinden. Vriendschap en dankbaarheid zijn een zoete troost in 't leven. Vergeet mij niet in uw gebeden. Eens zien wij elkander terug hierboven.

zijn echtgenote;

Mevrouw Emiel PAEME-MANSSENS,

Kommandant Dr. Veearts en Mevr. Hubert PAEME-FLAMME;

Mejuffier Madeleine PAEME;

Mijnheer en Mevr. Gilbert PAEME-VANDERSCHULDEN

en kinderen;

Mijnheer Valère GOEMINNE en Mevr. Valère GOEMINNE,

geboren Leona PAEME en kinderen;

Mijnheer en Mevr. Robert PAEME-WALRAET en kinderen;

Mijnheer en Mevr. Albert PAEME-BRUGGE en kinderen;

Mijnheer en Mevr. Leon PAEME-AMEELS en kind;

Mejuffier Nelly PAEME;

Dokter Juris en Mevr. Adrien PAEME-GESNOT en kinderen,

en de familie,

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. G. Van Heddegem, koster, Bevere-Oud.