



*"Midden onder arme mensen
ligt de vindplaats van God."
(Vincentius a Paulo)*

Dankbaar gedenken wij

Zuster Regina

Anna Paeshuysse

Zij werd geboren te Arendonk op 31 januari 1914.
Zij wijdde zich aan de Heer toe in de Congregatie
van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo
te Deftinge op 16 maart 1938.
Zij was werkzaam als missionarisse in Congo van
1949 tot 1991.
Zij overleed te Deftinge op 30 januari 1999.

Om uw meelevens en gebed danken:
De Eerwaarde Heer Directeur, S. Marchand
De Algemeen Overste en de Zusters van Deftinge.
De Familie Paeshuysse - Steemans.

Daags voor haar 85^e verjaardag is zuster Regina stil van ons heengegaan.

In haar verliezen we een ware zuster met het charisma van Vincentius.

Als verpleegster bij het Wit-gele kruis te Gullegem bereidde ze haar missionaristaak voor bij zieken en stevenden. In november 1949 vertrok ze als pionierster van onze missieploeg naar de Ubangi-streek in Congo.

In haar 42 jaar missieleven kon zij het waar maken wat Vincentius zegt: "Beminnen, echt beminnen, leer je pas, als je niet getelde mensen gaat achten".

Wie met ma Regina in contact kwam werd getroffen door haar eenvoud en warm-hartigheid. Nooit stuurde ze iemand weg met lege handen. Voor haar "sukkelaars" - de mensen zonder stem - in Bobito en Gemena had ze tijd, een gul hart en open handen. In 1991, bij de chaotische toestand in Congo, werd zij gerepatriëerd naar België.

Zonder klagen, met bewonderenswaardige moed droeg ze in haar stille kamer de last van de oude dag.

De rustige zekerheid van haar geloofshouding was voor haar een bron van kracht en vrede.

Met dankbaarheid om haar schoon leven als medezuster nemen we afscheid en bewaren haar goedheid en vroomheid als een kostbaar geschenk. Nu leeft zij verder in het hart van God die haar voor altijd, onuitwisbaar geschreven heeft in de palm van Zijn hand