

« Heer, laat nu uw dienaar in vrede gaan. »

†

Gedenk in uw gebed en Eucharistieviering
de Heer

Jan PAESHUYSE

Weduwnaar van Mevrouw
Maria Francisca STEEMANS

Lid van het Maria-Legioen
en van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

Geboren te Arendonk op 27 april 1885 en
aldaar overleden op 19 augustus 1971,
voorzien van de H. Sakramenten der Zieken.

—o—

De goede strijd heeft hij gestreden,
de wedloop volbracht, het geloof bewaard.
Nu wacht hem de kroon der gerechtigheid
waarmee hem de Heer als rechtvaardige
Rechter zal belonen.

In goede en kwade dagen heeft Jan
moedig en met open vizier zijn levensstrijd
gestreden; zijn strijd was gewelddoos maar
vastberaden; zijn werk was niet sensatio-
neel, maar blijvend en vruchtbaar. Het
kruis heeft hij niet ontlopen maar dapper
en vroom gedragen als een bron van
verdienste.

Als jong metser werd hij reeds bereid
gevonden « pro Deo » een Mariakapel op
't Schotelven te bouwen. Vele mensen

waren nu gelukkig in huizen door hem
gebouwd. Tot de laatste maanden van zijn
leven bleef hij blij geïnteresseerd aan
elke nieuwe bouw.

Naar binnen bekeken was hij een ingoede,
trouwe vader en een bezorgde man met
fijngevoelige attenties. Voor zijn kinderen
en kleinkinderen was hij graag in de weer
en voor zijn medemensen onveroorbaar
bekommerd om hun welzijn. Van zo iemand
mocht men een missiezuster als zijn
dochter verwachten.

Lieve vader, groot- en overgrootvader,
goede vriend Jan, de Heer heeft U
beloond met een hoge en gelukkige
ouderdom; Hij liet U in rust en vrede
sterven. Blijf voor ons en voor het missie-
werk van uw dochter een voorbeeld en
een voorspraak bij de Heer.

†

**Voor uw gebeden
en blijken van kristelijke deelneming
dankt U
de familie PAESHUYSE-STEEMANS.**

Drukk «Hoger Op» - Vrijheid 63 Arendonk