

"Ik ben de verrijzenis en het leven".

Joh. 11,25

Aandenken aan:

MEVROUW

Sabine Paesmans

weduwe van de Heer Nestor Meulenijzer

geboren te Ruisbroek op 23 januari 1911
en godvruchtig overleden in het R.V.T.

"Ter Deinsbeke" te Zottegem op 1 april 1997.
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Tijdens het octaaf van Pasen en terwijl de Alleluia's omwille van de verrijzenis van Jezus, in de kerk nog naklinken is Sabine het eeuwig leven binnengetreeden.

De overledene werd geboren in 1911, kende als kind de eerste wereldoorlog en als gehuwde vrouw de tweede wereldoorlog met alle ellende en miserie welke dit meebracht. Acht kinderen heeft ze grootgebracht waarvan er reeds twee, Louis (59j.) en Paul (56j.) voor haar naar de Heer zijn toegegaan.

Sabine was een zeer eenvoudig mens die tevreden in het leven stond en die zeer veel van haar kinderen hield, als ze klein waren maar ook als ze groot waren. Ze voelde zich pas echt gelukkig als de kinderen rond haar waren.

Als lid van de gepensioneerden en later als lid van ziekenzorg was ze altijd gereed om deel te nemen aan de koffietafel. Ze was zeer graag bij de mensen. Oud mogen worden brengt ook zijn problemen mee en ongeveer twee jaar geleden moest Sabine haar intrek nemen in het rusthuis. De gezondheid was minder goed en meerdere malen werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleef altijd even welgezind.

Nu is ze naar de Heer en wij bidden:
Heer, onze God, in deze paastijd
gedenken wij dankbaar
dat Gij Jezus uit de dood hebt opgewekt.
Wij vragen U, laat ook Sabine spoedig delen
in de vreugde van de verrijzenis. Amen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, van harte dank voor elke blijk van genegenheid en voor alle hulp die mij in mijn oude dag werd gegeven. Moge de goede God u allen in zijn grote liefde bewaren.

Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis: donderdag 17 april 1997 om 18.45 uur.

De families Paesmans, Meulenijzer, Wauters, Van Den Berghe en De Clercq danken U voor uw medeleven en gebed.