

†

Het leven is eeuwig want liefde is sterker dan de dood.  
Daarom blijven we dankbaar denken aan

## Mijnheer Lambert PALMANS

weduwnaar van

Mevrouw Elisabeth THIJS

Hij werd geboren te Alt-Hoeselt op 11 juni 1904 en overleed in het St Martinusziekenhuis te Bilzen op 16 januari 1984.

Het sakrament der zieken en de gebeden van velen begeleidden hem naar de definitieve ontmoeting met zijn schepper.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, de broers, zuster, schoonbroers en schoonzusters, nichten en neven,  
de families PALMANS, THIJS, CUYPERS en BOELEN

danken U voor Uw gebed en Uw gebaar van deelneming.  
Voor ons waren ze een troost.

.....  
Begr. Drukk. Hellinx, Hoeselt - tel. 011-411281

Pa,

laat ons nog eens met je praten.

We zijn je zo dankbaar !

Véél heb je ons gegeven :

leven van je leven,

vlees van je vlees,

bloed van je bloed.

In elk van ons leeft een stukje van je verder.

Doe ons jou in mekaar herkennen

en liefhebben.

Dan blijven we altijd één in liefde.

Zo heb je het toch gewild.

Het leven dat je ons gegeven hebt

heb je ons ook schoon en gelovig leren leven.

Je hebt ons leren spreken en leren lopen :

spreeken met elkaar

en de weg gaan naar mekaar.

Je hebt ons leren delen onder elkaar

en blij en gelukkig zijn

om het geluk van de ander.

Op het einde van je leven

heb je ons leren sterven :

alles los te laten

en alleen God over te houden.

Als we eens moedeloos zijn

en niet meer verder kunnen

zullen we naar je opkijken.

Dan weten we weer hoe het kan

en hoe het moet.

Blijf nu maar in je goede hemel bij God

en bij Ma.

Zo blijf je ook dicht bij ons allen.

Nergens kun je beter zijn

dan in de liefde van God.

Wacht daar op ons

en blijf ons dagelijks volgen

met je belangstelling

die altijd zo warm en hartelijk was.